

Vrede. Wie durft?

DONDERDAG 20 SEPTEMBER – 20:00 UUR

THEMA-BIJEENKOMST VREDESWEEK: met elkaar in gesprek over de 28 woorden van Paride Taban.

Paride Taban is een Zuid-Soedanese bisschop die zich uitzonderlijk inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde land. Zijn wens is dat mensen zich verbonden voelen door 28 woorden:

liefde, plezier, vrede, geduld, medeleven, sympathie, vriendelijkheid, waarheid, nederigheid, armoede, vergeving, genade, vriendschap, vertrouwen, eenheid, zuiverheid, beleefdheid, zelfbeheersing, trouw, hoop, ik hou van je, ik mis je, dank je, ik vergeef je, we vergeten, samen, ik ben fout, het spijt me.



Info

Toegang is vrij. Inloop vanaf 19:30 uur met een kopje koffie/thee. Start bijeenkomst 20:00 uur.

Locatie

**Apostolisch Genootschap
Witte de Withstraat 2
Meppel**

DoRe Meppel



APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP